



HEPATOLOJİ *e-bülten*

TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ Aralık 2017 Sayı-10

EDİTÖRDEN

Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR

2017'nin son günlerini yaşadığımız şu günlerde senenin son bülteninde TKAD'nin 25. Yaşını kutlamak amacı ile TKAD nasıl kuruldu, kurucu hocalarımız, zaman içindeki gelişimi kısaca tarihçesi Prof Dr Sabahattin Kaymaoğlu tarafından kaleme alındı. İlginizi çekeceğini umduğumuz bu yazı aracılığı ile derneğimizin daha nice yıllar aktif çalışması ve yeni başarılarla imza atması en büyük dileğimizdir.



Ülkemizin Amerika'da kariyerini sürdürmekte olan en başarılı hocalarımızdan Doç.Dr Ahmet Gürakar da hekimlik aşkının nasıl doğduğunu, babası ve çok değerli hocamız olan rahmetli Prof Dr Muzaffer Gürakar 'ın kendisini nasıl motive ettiğini, transplant hepatolojisine gönül verişini, ABD'de yaşadığı zor anları ancak çalışma,azim ve hedef belirleyerek bugünlere geldiğini çok güzel dile getirmiş. Bu yazının da özellikle yurt dışı eğitimi almanın önemini de yansıtmaya açısından genç arkadaşlarımıza ve tüm akademisyenlere faydalı olacağını düşünüyoruz.

Sevgili Prof. Dr Müjde Soytürk de 2 kitap tavsiye ediyor, ilginizi çekeceğini umuyoruz.

2018'in gelmesine günler kala, yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk,başarı getirmesi dileğiyle, bu sayımızda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz.

TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 25 YAŞINDA!

Prof. Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU

İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Süleyman Yalçın, en büyük hayallerinden birinin Türk Hepatolojisinin bir çatı altında tek vücut olarak toplanması olduğunu hep söylerdi. Nisan 1992'de bir ziyaret sonrası bizleri (Dr.Atilla Ökten, Dr.Sabahattin Kaymakoğlu, Dr.Fatih Beşışık) odasında toplanarak "Karaciğer Araştırmaları Derneği"ni kurmak istediğini, harekete geçme zamanı geldiğini, bir taraftan ülkemizin karaciğer hastalıkları ile ilgili önde gelen hocalarıyla temas ederken, diğer taraftan tüzük hazırlıklarının yürütüleceğini, amblem seçimi ve öteki ayrıntıların da planlanması gerektiğini bildirdi. O sıralarda İngiltere King's College'da eğitim için bulunan Yılmaz Çakaloğlu'yla da görüşerek gelişmeleri paylaşıyor ve görüşlerini alıyorduk. Süleyman hoca derneğin amacını bizlere karaciğer ve hastalıkları ile ilgili her türlü bilimsel araştırmayı destekleme, araştırmacılar ve gruplar arasında işbirliğiyle, yurt içi ve dışındaki aynı amaçlı derneklerle temas ve bilgi alışverişi sağlayarak insan sağlığına hizmet



[Devamı 2 ve 5. Sayfalar arasında...](#)



etmek olarak söylemişti. Ayrıca derneğin karaciğer hastalıkları alanında ülkemizin; ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamakla yükümlü olacağını vurgulamıştı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasını takiben Fatih Emniyet Müdürlüğü'nün Dernekler Masasına 13 kişilik kurucular kurulu adına Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin kuruluşu için Haziran 1992'de başvuruldu.



TKAD Kurucu Başkanı

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneğinin Kurucuları

- 1) Dr. Süleyman Yalçın
- 2) Dr. Atilla Ökten
- 3) Dr. Muzaffer Gürakar
- 4) Dr. Nurdan Tözün
- 5) Dr. Yücel Batur
- 6) Dr. Özden Uzunalımoğlu
- 7) Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
- 8) Dr. S.Fatih Beşışık
- 9) Dr. Hakan Şentürk
- 10) Dr. S. Selim Karayalçın
- 11) Dr. Cem Kalaycı
- 12) Dr. Uğur Çevikbaş
- 13) Dr. Yılmaz Çakaloğlu

TKAD Kurucu Üyeleri



20 Ağustos 1992 tarihinde ilk yönetim kurulu karar defteri noterden tasdiklenerek alındı. Sonunda 15 Eylül 1992 tarihinde toplanan ilk kurucu yönetim kurulu toplantısında tüm formaliteler tamamlanarak KAD'ın kuruluşu ilan edildi. Derneğin ilk resmi adı "Karaciğer Araştırmaları Derneği - KAD"dir. Derneğin ilk geçici yönetim kurulu aralarında Başkan Prof.Dr.Süleyman Yalçın, İl. Başkan Prof.Dr.Muzaffer Gürakar, Genel Sekreter Prof.Dr.Atilla Ökten, Veznedar Uz.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu, Muhasip Uz.Dr.Fatih Beşışık şeklinde görev dağılımı yaptı. O yıllarda Emniyet Müdürlüklerindeki Terörle

DEFTERİ

Yazı No.	Sıra No.	Sıra No. Sırasıyla	Mevzuu (maddesi ve fıkası)
			KARACİĞER ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ - KARAR DEFTERİ

T.C. İSTANBUL 2. NOTERLİĞİ
 NOTER
 ENGİN ÇAKILIOĞLU
 Millet Cad. No. 123/1
 34280 İSTANBUL
 Tel. : 587 47 79 - 587 13 05
 Fax : 585 98 35

DEFTER SAHİBİNİN
 Adı, Soyadı, Ünvanı : Karaciğer Araştırmalar Derneği
 Adres : İstanbul Topkapı Hava Caddesi İstanbul
 İşgal Mevzuu : Karaciğer Araştırmaları
 Vergi Dairesel No. : 28139
 Sicil No. : 2453137
 Defterin Nev'i : Karar Defteri
 Sahifesi : 199
 Kullanılacağı dönem :
 Tasdik Tarihi : 20 Ağustos 1993
 Tasdik No. :

Yukarıda vasıtaları yazılı defter, T. Noter Kanununun 214 cü maddeleri gereğince tasdik edilmiştir. Tasdik tarihleri mühürlenerek tasdik edilmiştir.

İSTANBUL 2. NOTERLİĞİ
 ENGİN ÇAKILIOĞLU

Mücadele Şubesi bünyesi içinde bulunan dernekler masasında, resmi işlemlerin yürütülmesi çok zaman alıyordu, çok fazla ayrıntılı iş vardı. Sonunda 11 Haziran 1993'de resmi olarak derneğin tüzüğü onaylandı ve akabinde Son Haber gazetesinde 800.000 TL (!) ücretle tüzük yayınlandı. Bunun üzerine yönetim kurulunda derneğin yeni akademik takvimle birlikte bilimsel toplantılarının artık başlatılması kararı alındı. İlk toplantı aynı zamanda ilk genel kurulun gerçekleştirildiği 27 Kasım 1993 tarihinde Parksa Hilton Oteli-Maçka'da "Kronik viral ve otoimmün hepatitlerin tedavisi" konusunda yapıldı. Derneğin ilk genel kuruluna 23 üye katıldı ve Prof.Dr. Süleyman Yalçın'ın başkanlığında Prof.Dr.Muzaffer Gürakar, Prof.Dr.Atilla Ökten, Prof.Dr.Nurdan Tözün ve Doç.Dr.Yılmaz Çakaloğlu'ndan ibaret yönetim kurulu göreve getirildi. Bundan sonraki yıllar bir taraftan ülkenin her tarafından derneğe üyeliğin teşvik edildiği, bir taraftan da EASL ile ilişkilerin

ULUSAL HEPATOLOJİ KONGRELERİ



başlatıldığı ve EASL'a üyeliklerin özendirildiği, bilimsel toplantıların daha sık yapılmaya başlandığı, karaciğer hastalıkları ile uğraşan başta gastroenterologlar olmak üzere farklı disiplinlerden hekimlerin birbirleriyle kaynaşmasının sağlanmaya çalışıldığı çabalara tanıklık etti. Sonunda bütün bu gayretler ilk meyvesini verdi. Dernek 1. Ulusal Hepatoloji Kongresini 1-3 Haziran 1995 tarihinde Harbiye Askeri Müze'de uluslararası katılım ile gerçekleştirdi. Bundan sonra da 2 yılda bir ulusal kongrelerin düzenlenmesi kararı alındı. EASL nezdinde yapılan girişimler sonrası 26-27 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da ilk kez "EASL Postgraduate Course, First Hepatology Day" isimli, uluslararası ve ülkemizden konuşmacıların yer aldığı toplantı düzenlendi.

14.4.1999 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla yurt çapında hem örgütlenme hem de üye kabulü faa-

HEPATOLOJİ OKULLARI



iyetlerine hız verildi. Ankara ve İzmir şubelerinin kurulması için Prof.Dr.Özden Uzunalımoğlu, Abdülkadir Dökmeci ve Selim Karayalçın ile Prof.Dr.Yücel Batur, Ulus Akarca ve Galip Ersöz yetkilendirildi.

Uluslararası planda yapılan girişimler sonunda, 1999 da Napolideki 34.EASL kongresinde 2003 yılındaki EASL Kongresinin 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzen-

lenmesi kararı alındı. Bu hepimizi sevindiren, motive eden harika bir haberdirdi. Hemen Prof.Dr.Nurdan Tözün'ün başkanlığında kongre hazırlıklarına başlandı.

22.11.2000 tarihinde bakanlar kurulunca derneğin isminin başına "Türk" kelimesinin getirilmesinin kabul edildiği bildirildi. Böylece derneğin resmi adı bu tarihten itibaren "Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği" oldu. 26.12.2001 tarihli yönetim kurulunda da Diyarbakır şubesinin kurulması için Prof. Dr.Halil Değertekin ve Kendal Yalçın yetkilendirildi.

2003 yılında İstanbul'da gerçekleştirilecek EASL kongresinin hazırlıkları başarıyla yürütülürken, maalesef aynı yıl başlayan Irak savaşı nedeniyle, EASL Bilimsel Komitesi tarafından EASL 2003 İstanbul Kongresinin 3-8 Temmuz 2003 tarihlerinde yapılmak üzere Cenevreye alınması kararlaştırıldı. Kişisel ve kurumsal tüm itirazlara rağmen, karar değiştirilemedi.

Akademik takvim süresince çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere gerçekleştirilen aylık bilimsel toplantılar ve 2 yılda bir yapılan Ulusal Hepatoloji Kongresine ek olarak, kongrenin olmadığı yıllarda özellikle asistanlara, genç bilim insanlarına yönelik Hepatoloji Okulu'nun düzenlenmesine karar verildi. Derneğin herkesi her zaman kucaklayacak bir şemsiye olması için karaciğer hastalıkları ile ilgili faaliyetlerine süreklilik kazandırması gerekiyordu. İlk Hepatoloji Okulu 22-25 Haziran 2006 tarihlerinde Kapadokyada başarıyla gerçekleştirildi.

Derneğin kalıcı bir adresinin olması için genel merkez olarak kullanılabilecek bir dairenin alınmasına karar verildi. Ocak 2007'de Fındıklı'daki daire satın alındı, tadilatı gerçekleştirilerek genel merkez olarak kullanılmak üzere taşınıldı.

Türkiye'de karaciğer hastalıklarının en önde gelen nedenlerinden olan viral hepatitlerle ilgili sıklık, bulaş yolları ve karakteristikleri konusunda sadece lokal, küçük gruplara dayalı bilgiler vardı. Derneğin ihtiyacımız olan viral hepatitlerle ilgili ülkemize ait verileri sağlıklı bir şekilde ortaya çıkartacak gerçek bir epidemiyolojik çalışma yürütmesi konusunda mutabakat sağlandı ve Haziran 2007 tarihinde harekete geçilerek TURHEP çalışması başlatıldı.

TKAD 2007 yılından itibaren desteklemeye başladığı bilimsel çalışmalarla ilgili olarak Ekim 2009 tarihinde "Burs ve Araştırma Destekleri Yönergesi" ni yürürlüğe koydu. Şimdiye kadar onlarca araştırma projesine, yurt dışı eğitime, EASL ve AASLD kongrelerine bildirisi kabul edilen genç araştırmacılara ve

TKAD Başkanları



1992-1997



1997-2005



2005-2011



2011-2013



2013-2015



2015-2017



2017-

yurtdışı bilimsel yayına destek olmuştur. Dernek, özellikle genç bilim insanlarının hem karaciğer hastalıkları konusuna ilgilerini arttırmak, hem de hedeflerine ulaşabilmelerini desteklemek konusunda hevesli ve kararlıdır.

7 Mayıs 2010 tarihinde derneğe ait iktisadi işletme kurularak faaliyete geçirildi. Böylece dernek, kongre gelirlerinin vergilendirilmesi konusundaki düzenlemeleri gerçekleştirerek, yapılanmasını yasal mevzuata uygun hale getirmiştir.

TKAD, ülkemizdeki karaciğer hastalıklarının en önemli sebeplerinden olan viral hepatitlerle ilgili 2005 yılından itibaren HBV, HCV Güncelleme toplantıları gerçekleştirerek,

Tanı-Tedavi Klavuzları yayınlamıştır. Ülkemize ait "HBV Yol Haritası" programı oluşturmuştur. 2013 yılında da "Ulusal Viral Hepatit Kontrol ve Önleme Programı"nın hazırlanması konusunda VHSD ile işbirliği yaparak çalışmalara başlamış, bu program Temmuz 2015'de son şeklini alıp resmi kurumlarca da onaylanacakken maalesef kesintiye uğramıştır. Ancak TKAD bu programın yürürlüğe konması konusunu titizlikle takibe devam etmektedir. Yine VHSD ile birlikte ülkemize ait, tek bir ortak "Türkiye Viral Hepatitler Tanı ve Tedavi Klavuzu 2017" hazırlanmış ve yayınlamıştır.

Dernek uluslararası paydaşları olan EASL ve AASLD ile fiili olarak 1998 'de başlattığı işbirliğini gitgide geliştirmekte, bu organizasyonlarla ortak toplantılar ve ülkemizden genç araştırmacıların eğitimi konusunda işbirliği olanaklarını harekete geçirmektedir.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 1992 yılında 13 kurucu üye ile çıktığı yolda 25 yılı geride bırakırken bugün, Ankara ve İzmir şubeleri de olan toplam 782 üyeli, Türkiye'nin her tarafından karaciğer hastalıklarına gönül vermiş farklı disiplinlerden bilim insanlarını şemsiyesi altına toplamayı başarmış ulusal bir dernektir. Mezuniyet sonrası eğitim toplantıları ile meslek içi eğitime, Viral Hepatit Kontrol ve Önleme Programları ile halk sağlığına, klavuzlar ile hekimlere ve resmi otoritelere hizmet ve yol gösterici olmak yolunda çalışmaktadır. Şimdiye kadar 11 Ulusal Hepatoloji Kongresi ve 6 Hepatoloji Okulu düzenleyerek geleneklerini oluşturmuştur. O 25 yaşında genç, ancak köklü bir çınardır...gitgide daha da büyüyecek, ülkesine ve insanlığa hizmet yolunda daha büyük azimlerle çalışmalarını sürdürecektir...karaciğer hastalıkları ile uğraşan bilim insanları da ilelebet onun gölgesinde her zaman huzuru, çalışma azmini ve desteği bulmaya devam edeceklerdir.

KARACİĞER HASTALIKLARINDA KUZEY AMERİKA DENEYİMLERİ

Doç. Dr. Ahmet GÜRAKAR

(18 Aralık 2017)

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer
Nakil Programı Baltimore, Maryland

Ülkemizde Karaciğer Hastalıkları yönünden son 10 yılın çok başarılı ve verimli geçtiğini övünerek görüyoruz. Karaciğer Araştırmaları Derneğinin katkılarının da bu konuda çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Karaciğer Bilim Dalının itici gücü ülkemizde Karaciğer Transplantasyonu olmuştur. Özellikle de Transplantasyon cerrahları ile olan işbirliğinin artırılmasıyla, yadsınamayacak büyük ilerlemeler gözlenmiştir.

Transplantasyonun tıbbi ve cerrahi bir eşgüdüm içinde yürüyeceğini ve başarının bu sayede yakalanacağını, bizlere Dr. Thomas Starzl ile Dr. David Van Thiel, Pittsburgh Üniversitesinde ki ortak çalışmaları ile 1982 yılında göstermiştir. Hepatologların, özellikle hasta seçimi ve ameliyat gününe kadar ki tıbbi destek ve bakımları, nakil sonrası 1 yıllık sağ kalım oranlarını o zamanların şartlarında, Siklosporinin de devreye girmesi ile % 75 e kadar çıkabilmiştir. Bunun sonucunda da Haziran 1983 de Karaciğer Nakli, Federal İlaç İdaresi (FDA – Federal Drug Agency) tarafından onaylanarak, geri ödemesi de olan, cerrahi bir yöntem olarak, ileri derece siroz hastalarının tedavisi içindeki önemli yerini almaya başlamıştır.

Hopkins de birkaç sene önce, genc bir Karaciğer Nakil hastasının babasından ilginç bir hikaye duymuştum. 1983 de, o zaman 3 yasında olan kızına, Washington da ki Çocuk Hastanesi'nde Bilier Atreziden dolayı, Kasai operasyonuna rağmen, ileri derecede siroz oluştuğu, Dr. Starzl'in yaptığı nakil ameliyatlarının deneysel de olsa tek çare olduğu ve Pittsburgh'a gitmesi gerektiği söylenmiş. Adamcağız, çalıştığı Beyaz Saray'daki arkadaşlarına akıl danışmış ve sonunda Başkan Reagan'ın hanımı Nancy Reagan da, durumu öğrenmiş. Ertesi

sabah Dr. Starzl a telefon edilmiş, çocuk Başkanlık uçağı ile Pittsburgh a gönderilmiş ve kısa süre içinde başarı ile nakil olmuş. Başkan Reagan ile Dr. Starzl'in bu sayede tanışmaları, belki de Amerikan Karaciğer Nakli Konsorsuyumunun biran evvel toplanmasına ve Karaciğer Naklinin önünün açılmasına katkıda bulunmuş olabilir.

Sahsi olarak benim Karaciğer Nakli ile ilk tanışmam 1973 yılında, rahmetli babam Muzaffer Gürakar' a, " Karaciğer Hastalıkları " kitabının ikinci baskısı için İngilizce tercümelemede yardım ederken oldu diyebilirim. 1970 deki ilk baskı da yarım sayfa Dr. Starzl 'in çalışmalarından söz edilirken, 1973 ikinci baskıda 4 sayfa (sayfa 515-8) yer verilmesi, ortaokul öğrencisi olarak dikkatimi çekmişti. O günler hekim olmayı ve hatta karaciğer üzerine uzmanlaşmayı bilinç altına yerleştirmiş olabilirim. Babamın bana söylediği; Hepatoloji' nin doğum yerinin Almanya ve Tuna Nehri etrafı olduğu, ama zirve yaptığı yerin Dr Starzl ile Denver olduğu şeklinde idi. Kendisi Alman Ekolu idi ; 1961 de Alman bursu ile Marburg'a, Dr. Gustav Adolf Martini' nin amonyak laboratuvarına gitmiş ve orada dahi, aslen Viyana'lı olan Hans Popper ismini çok kere duymuş. 1968 de de Dr. Herbert Thaler ile çalışmak için Viyana ya gittiğinde, karaciğer hastalıklarının merkezinin o zamanlar için Viyana olabileceğini düşünmüş olabilir. Teknik ve kaynak olarak Amerika Tıbbı'nın üstünlüğünü ve olanaklarını, hiç gitmese dahi bildiği için, beni, uzak da olsa, Amerika üzerine yönlendirmiş olabilir.

Cerrahpasa' dan mezun olunca, ilk görev yerim olan Yozgat' da gördüğüm birkaç ileri derece Karaciğer Kanseri hastasına, ağrı kesici den başka bir şey yapmamak, beni karaciğer hastalıkları üzerine daha çok motive etti diyebilirim. Amerika' da ilk çalıştığım yer, rahmetli Dr. İsmet Karacan'ın Houston Baylor College of Medicine daki Uyku Laboratuvarı oldu. Burada geçirdiğim zamanın bana 2 çok büyük faydası olmuştur diyebilirim. Araştırma yapmayı ve sabırlı olmayı öğrenmekten başka, yıllar sonra Karaciğer Hastalıklarının cerrahi ve tıbbi yönleri olarak tekrar yollarımızı birleş-

tireceğimiz , değerli arkadaşım Dr Yaman Tokat ile de ilk burada tanıştık. 1997 yılında, Ege Üniversitesinde Dr. Zeki Karasu Transplant Hepatolojisi üzerine uzmanlaşmak isteyince, Yaman, onu benim ile Oklahoma da iletişime geçirmisti ve böylece cerrahlarla hepatologların eşgüdümlü çalışması da Türkiye’de kurumsallasmış oldu.

Amerika’da öğrendiğim en önemli şeylerden biri, kendinize bir plan yapmanız ve bunda da sonuna kadar sebat etmeniz şeklinde. Mehmet Haberal hocamızın Ankara daki Karaciğer nakil ameliyatlarını, az sayıda da olsa, duymuştum. Ama bir iç hastalıkları uzmanı olarak, yüksek sayıda nakil yapan bir merkezde eğitim almam gerekiyordu. New York’da, uzmanlığımın bitimine az bir süre kala elime geçen bir Türkçe Gazeteden, rahmetli Sadri Alışık’ın Wisconsin de Karaciğer Nakli olduğunu öğrenince, bende vakit gecirmeden, Dr. Münci Kalayoglu Hocamıza, fikrini almak için ziyaretine gittim. Ama bir problem vardı; ben cerrah değildim. Nasıl karşılayacağından emin değildim, ama onun yapıcı yaklaşımını hiç bir zaman unutmam. Transplantasyon Hepatolojisinin ilerisi için çok önemli olacağını, kendi fellowlarının yaptığı bazı işlerin tıbbi olduğu, Cerrahi Direktörü Dr. Folkert Belzer ile konuştuğunu, beni cerrahi bölümüne Hepatoloji eğitimi için alabileceğini söyledi, ama önce Pittsburgh de, Transplant Hepatoloji’ nin kurucusu Dr David Van Thiel ile konuşup fikrini almamı istedi. O sene Van Thiel AASLD nin başkanı idi. Chicago da ki Marriott oteldeki yıllık toplantıda konuştuğumuzda, bana Pittsburgh Üniversitesi Gastroenteroloji Seksiyonu Direktörlüğünü, işlerin yoğunluğu nedeniyle bıraktığını, tam gün olarak Dr Starzl in Cerrahi Kliniğinde, Karaciğer Transplant Medikal Direktörü olarak çalıştığını, bana ancak cerrahi kliniği içinde eğitim verebileceğini ve bunun da Gastroenteroloji Seksiyonu ile problem çıkarabileceğini söyledi. Bu zorlukları göğüsleyemeyeceksem, kendisi ile çalışmamın bir faydası olmayacağını, bana direkt olarak söyledi. İşin sonuna gelmiştim ve artık geri dönemezdim. Hemen kendisine benim 1973 den beri Karaciğer Transplantasyonu

ile ilgilendiğimi ve birinci amacımın Karaciğer ihtisası olduğunu söyledim. Benim ciddiyetimi anlamış olacak ki, hemen Dr Starzl’a yanımdan telefon etti ve benim için yeni bir fellow kadrosu aldı.

Gastroenteroloji ile problem ilk günden başladı diyebilirim. 1 Temmuz günü, Dr. Van Thiel yurt dışında idi, bana yeni Gastro fellowları ile, ilk günkü sabah toplantısına gitmemi söylemişti . Ben de öyle yaptım, fakat anfiye girer girmez, Gastroenteroloji Direktörü, kendimi yüksek sesle tanıtmamı istedi. Ben de yüksek sesle, Dr Starzl ve Dr. Van Thiel ile çalışan Transplant Hepatolojisi fellowu olduğumu söyledim. Gastro fellowu olmadığım için , orada bulunamayacağımı, yerimin cerrahi toplantısı olduğunu söyledi. Ben de hiç bozuntuya vermeden, 200 kişilik anfiden herkesin bakışları arasında ayrılıp, cerrahi fellowların sabah toplantısına gittim. Dr. John Fung toplantıyı idare ediyordu, durumu anlattım, “ peki o zaman, bizim yanımıza hoşgeldin, şuraya otur ” dedi. Hayret, yanına oturduğum fellowun yaka kartında “ Dr. Sadik Ersoz” yazıyordu. Artık programda bir arkadaşım vardı, hem de cerrah idi ve 2 sene boyunca hergün cerrahi/dahiliye konsültasyonu yapıyorduk hastalara. Pittsburgh de ki süre içinde de , Amerikan tıbbının işleyişini daha yakından öğrenmek fırsatını buldum. Örneğin, Hep B rekürrensi ile hastaların kaybedildiği anlaşılınca, Dr Starzl , Hep B ye bağlı nakillerin durdurulduğunu açıkladı. Yurt dışıdan gelen hastaların çoğunluğu Hep B idi ve bu hastalara birşey yapamıyorduk. Lamivudine çalışmalarından iyi sonuçlar alınana kadar da, nakillere başlanmadı. Aynı şekilde, 1996 da, Milan Kriteri, New England Journal of Medicine de yayınlanınca ya kadar da, hepatomalara nakil yapılmadı. Böylece de , Amerikan Tıbbının “ veriye dayalı “ (evidence based) olma özelliğini ilk elden görmüş oldum. Belki de, New York da, çok yoğun geçen iç hastalıkları uzmanlığı sırasında bu konuları pek önemsememiştim.

Haziran 1992 de, fakültem olan Cerrahpaşa’ da da Karaciğer Nakli ameliyatlarının başlaması beni çok mutlu etmişti. Cerrahi ekibinin başı Dr. Osman Faruk Şenyüz,

Dr. Muzaffer Sarıyar ve Dr. Ertuğrul Göksoy ile başarılı bir nakil gerçekleştirmişti. Dr. Hakan Sentürk ve Dr. Abdullah Sonsuz ile de nakil sonrası bakım için yaptığımız telefon konsültasyonları da çok faydalı oluyordu. Dr Van Thiel Kasım 1992 de de Cerrahpaşa'yı ziyaretinde bu hastaları ziyaret etmişdi. (1)

Bu zorlu fakat zevkli gecen 2 senelik fellowluktan sonra, yeni bir program kurmak için, Dr. Van Thiel ile Oklahoma ya taşınmıştık. Yeni bir programın nasıl kurulacağını bu sayede öğrenmiştim ve hızlı başlamıştık. Akademik olarak da, dünyanın her yerinden fellowlar geliyordu. Gelen fakslarla genellikle ben bakıyordum. Ankara'dan Dr. Ramazan İdilman'dan gelen bir faks gözüme ilişti. Beni bir düşünce aldı; acaba Van Thiel ile fellowluğun zorluğunu kendisine önceden bildirseydim? Geldikten sonra kendisine üslubunca anlattım. Onun da cevabı, her Türk Hekim arkadaşın vere-

ceği yanıt oldu, " biz buraya çalışmaya geldik ! ". İlk günün ivmesi ile, 2 yıl boyunca Dr. Van Thiel ile çalıştım. Bu arada, Oklahoma da yakından çalışma olanağı bulduğum, Dr. Yusuf Bayraktar, Dr. Sadettin Hülagü, Dr. Meral Akdoğan, Dr. Murat Aladağ, Dr. Cemal Camci ya da, rahmetli Nezh Zuhdi nin kurucusu olduğu Oklahoma Transplant programına yaptıkları katkılardan dolayı, teşekkür ederim.

Özet olarak, Amerika'da Gastroenteroloji ve Hepatoloji eğitimi almak isteyen genc hekim arkadaşlara önerilerim; ilgi alanlarını belirlemeleri, bu konuda sebat etmeleri, uzun vade planlarını yapmaları, her türlü zorluğa göğüs gerebilmeleri ve seri karar vermekten çekinmemeleri şeklinde özetlenebilir.

(1): A'dan Z'ye Hepatit . 2. Baskı. Dr. Muzaffer Gürakar. 2001. Selcuk Ofset Matbaası



KARANLIKTAN SONRA

Haruki Murakami

“Gece yarısından sonra zamanın kendine özgü bir akışı vardır. Ona karşı koyamazsın...”

Haruki Murakami, 1949 Kyoto doğumludur. Klasik drama eğitimi almış olan yazarın kitapları çok sayıda ödül almış ve 50'den fazla dile çevrilmiştir. Kitaplarından bazıları; İmkânsızın Şarkısı, Sahilde Kafka, Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu, 1Q84, Koşmasaydım Yazamazdım, Uyku, Kadınsız Erkekler ve Sputnik Sevgilim'dir.

“Karanlıktan Sonra” yazarın son eseri. Adından anlaşılacağı üzere hikâye karanlık bir gecede geçiyor. Yalın ama merak uyandıran bir dille, hikayede yer alan karakterlerin hayatlarından kesitler veriliyor. Murakami, öykülerindeki boşlukları okurların hayal gücüne bırakmayı seviyor. Bu nedenle kitabı okurken sona ulaşmaya değil yolculuktan tat almaya çalışın derim.

Henüz Haruki Murakami ile tanışmayanlar için “Karanlıktan Sonra” iyi bir fırsat olabilir.



A Z

Hakan Günday



“Sen de fark ettin mi? Az dediğin, küçücük bir kelime. Sadece A ve Z.

Sadece iki harf. Ama aralarında koca bir alfabe var. O alfabeyle yazılmış on binlerce kelime ve yüzbinlerce cümle var.”

Hakan Günday 1976 Rodos doğumludur. İlköğretimi Brüksel’de tamamlayan yazar Ankara’da Tefik Fikret Lisesi’ni

bitirdi ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. Ertesi yıl Université Libre de Bruxelles’in Siyasal Bilimler bölümüne ve ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Romanları; Zargana, Kinyas ve Kayra, Piç, Malafa, Azil, Ziyen ve Az’dır.

Hakan Günday’ın “en sevdiğim kitabım” diye nitelediği AZ, 11 yaşında bir tarikat şeyhinin oğluyla evlendirilen korucu kızı Derdâ ile hapisteki bir gaspçının aynı yaşta ki oğlu “mezarlık çocuğu” Derda’nın bir mezarlıkta kesişen hayatlarının öyküsüdür. Kıvrak bir dili olan, şaşırtıcı benzetmeler, kesişmeler ve sıçramalarla dolu kitabın ana teması şiddet. Okuru, insanın en kötü yüzlerine daldırıp bir şok yaşattıktan sonra su yüzüne çıkaran sarsıcı bir roman. Yer altı edebiyatı esintileri taşıyan bu romanı farklı bulacaksınız...

Prof. Dr. Müjde SOYTÜRK

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı,
İzmir



Biraz da Gülelim...



Biraz da Gülelim...





TASL - EASL EDUCATIONAL CONFERENCE

MECHANISM AND MANAGEMENT OF
ACUTE CRITICAL CONDITIONS
IN HEPATOLOGY

March 3, 2018

İSTANBUL, TURKEY

tasl.org.tr